

Inspiratiewandeling

Emmastraat 10, Remonstrantse Kerk

Hey hallo,
daar ben je dan!
Je hebt onze deur gevonden
jij, zinzoeker,
wandelaar op de bonnefooi
op vredige voeten vol goede moed.

Gewoonlijk zouden we voor jou
onze deuren wijd open gooien,
je onthalen op iets lekkers en iets warmes,
oprecht geïnteresseerd zijn
in jouw levensreisverhaal.

De wijsheid van deze tijd schrijft voor
dat we buiten blijven.
Buiten de deur, de aanraking
en elkaars ademhaling.

Buiten onder Gods heldere hemel:
ruim lucht voor benarde harten,
frisheid in het mufte denkwerk.
Kijk, snuif en zucht maar diep!

We zien elkaar zeker weer.
Nu ga je verder
met je eigen gedachten
op je eigen weg.

Mag ik je wat aanreiken
om in je rugzak te stoppen,
om daar straks thuis bij een warme
kop thee nog eens over te mijmeren?

Alsjeblieft,
kijk maar in het houten bakje..
Het ga je goed!!

Lieve groet van ons -
de Remonstranten, die hier huizen.
En tot gauw!

Alleke Wieringa, predikant Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen

Toelichting bij inspiratiewandeling

Emmastraat 10, Remonstrantse Kerk

Gedicht voor de voorbijganger

De auteur van het gedicht is **ds. Alleke Wieringa**, sinds 1 december 2020 onze nieuwe predikant! Het is voor haar een lastige tijd om te starten terwijl je geen live kerkdiensten kunt houden en niemand gemakkelijk kan ontmoeten.

Maar daadkrachtig en opgewekt ging zij meteen aan de slag als onze (eerste) virtuele predikant!



Alleke Wieringa studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. Haar afstudeerscriptie ging over 'Ziekenbezoek in de Joodse traditie'. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij zich na haar studie ruim 20 jaar inzette als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg, psychiatrie en revalidatiecentra. Het pastoraat was en is op haar lijf geschreven.

Dat bleef toen zij in de periode van 2011 tot december 2020 predikant was bij de Remonstranten in Utrecht en het is nog steeds zo, nu zij bij de Remonstranten in Lochem-Zutphen is neergestreken. Mensen gaan haar aan het hart en ze luistert betrokken en met een open oor. Omgekeerd voelt het bij ons als een veilige haven én alsof ze er al jaren is.

We waren dan ook niet verbaasd toen zij meteen het gedicht of liever gezegd deze welkomsbrief aan de voorbijganger schreef!

Vergeet niet onder het klepje in de houten brievenbus te kijken en neem gerust een kaartje mee!

Kerkenraad Remonstrantse Gemeente Lochem – Zutphen