

Toelichting bij inspiratiewandeling

Burg. Leenstraat, 25 (Tawba Moskee)

Optimisme in moeilijke tijden

Stichting Tawba Moskee staat centraal voor de inwoners van Lochem en omstreken.

Eén van de voornaamste doelen van ons is om bij te dragen aan de leefbaarheid en de sociale cohesie tussen de autochtone en islamitische gemeenschap in de gemeente Lochem.

Wij hopen als Stichting wanneer het gebouw gebruiksklaar is ons nieuwe culturele centrum te mogen openen.

Om zo aan een van onze voornaamste doelen te werken en activiteiten voor de Lochemse samenleving te organiseren.

Tawba staat voor berouw.

Er is geen betere plek dan een moskee, het huis van Allah, om berouw te tonen, te bezinnen en tot rust te komen.

De islam leert ons om optimist te zijn.

Negatieve gevoelens niet om te zetten naar negatieve handelingen,
maar juist naar positieve gedragingen.

Vooraf in deze moeilijke tijd dienen we nooit de hoop op te geven.

Tawba Moskee