

# Inspiratiewandeling

Nieuweweg 18 RK Kerk

## Je staat er niet alleen voor



*Zoals een arend over zijn jongen waakt  
en voortdurend erboven blijft zweven,  
zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt,  
zo heeft de HEER zijn volk geleid,  
Hij alleen.  
(Deut. 32:11-12)*

Laten we daarop vertrouwend samen op reis gaan:  
naar de vredige wereld van morgen  
en het verlangen meenemen te vinden wat echt is.

Ook als je God niet altijd kunt vinden,  
blijf dan toch hopen en geloven  
in de eigenschappen van de Eeuwige:  
liefde, barmhartigheid, ontferming, mededogen.

Zullen we samen zo blijven tasten  
naar de zin van het bestaan  
naar het vinden van een uitweg  
uit eenzaamheid en angst,  
afgunst en haat,  
zinloosheid en doelloosheid?

