

Inspiratiewandeling

Noorderwal 17, BIC

Eigengemaakt gedicht

Ik wonder mij

Op het ritme van ruisende bladeren
En in de maagdelijke sneeuw
Zet ik mijn voeten neer.

Op het ritme van de golven, van een kalme zee
En op een gladgestreken strand
Loop ik met een glimlachend gezicht

Op het ritme van het zoemen van de bijen
Zonder vrees voor verdwalen
Loop ik mijn weg en wonder mij

Verdwalend in gedachten verzonken
Tussen al die bomen die mij omringen
Is daar het kruispunt van ontmoeten
Geen haast, alleen maar rust.



Toelichting bij inspiratiewandeling

Noorderwal17, BIC



Eigengemaakt gedicht

Sjoukje Kunne

Een veelzijdige vrouw van in de vijftig, geboren en getogen in het 'buitenland' (Friesland) en sinds 2002 in Lochem woonachtig. Begaan met dieren (honden) en mensen, met name mensen die niet goed in staat zijn om voor zichzelf op te komen. Ze haalt haar energie, enthousiasme en inspiratie uit het dagelijks leven en verwondert zich over allerlei dingen. Naast het schrijven van gedichtjes doet ze o.a. ook aan fotografie, handwerken, tekenen en kralenboompjes maken.

Het BIC-Lochem en Sjoukje

In 2018 kwam Sjoukje bij ons met de vraag of wij een ruimte hebben waar zij met het taalcoachproject 't Gilde Lochem-Zutphen kon zitten om met anderstaligen het Nederlands te oefenen. Door haar open houding en verbondenheid met de medemens waar het BIC o.a. ook voor staat, werd zij vrij snel gastvrouw op de huiskamer en nam zij zitting in de redactie van het BIC-Lochem. En een tijdje terug kwam Sjoukje met het idee om gedichtjes, die zij al langer schrijft, te publiceren op onze website (www.bic-lochem.nl). Wij gaven haar dit podium, omdat mensen moed kunnen gebruiken, zeker in deze bijzondere tijden. Haar gedichtjes gaan ook over geïnspireerd en geraakt worden, in verbinding blijven met elkaar of het duiden van de gevoelige plek, wetende dat je niet alleen bent. De woorden worden nog eens versterkt door het gebruik van afbeeldingen bij haar gedichten.

BIC

Wij zijn BIC, het Bezielend Inspiratie Centrum in Lochem. Wij zijn er om mensen met elkaar in verbinding te brengen op een bezielende manier, vol vertrouwen, met verwondering en om ons te verdiepen. Want dat is BIC: een plek om elkaar te ontmoeten, te inspireren en om geïnspireerd te raken. Omdat we dit willen: onze wereld met elkaar een stukje mooier maken. Je bent van harte welkom!

E-Mail: info@bic-lochem.nl, Website: www.bic-lochem.nl