

Toelichting bij inspiratiewandeling

Heggerank 87

Beschermengelen

In de moeilijke periode toen Jan (mijn man) ziek was, kreeg ik een kaars in de vorm van een engel.

De geefster zei:

*“Dit is je beschermengel, die je zal helpen.
Voel je beschermd, je bent niet alleen.”*

Later kreeg ik nog zo'n kaars en ze horen beiden bij mij.
Ik ben er heel zuinig op!

De gedachte over steun, zorgzaamheid en bescherming komen ook tot uitdrukking in psalm 91.

Juist ook over die beschermende taak van de engelen wordt daarin gesproken.

Ja, ze zijn er zeker!!

We ervaren ze vast allemaal wel eens.....

