

Toelichting bij inspiratiewandeling

Torenmolenlaan 110

Ruimte bieden en ruimte geven

De afbeelding van dit gebrandschilderde raam ligt al vele jaren te wachten in de berging van ons huis. Jaren geleden gekocht in Frankrijk.

Het beeld trof mij destijds en nog steeds.

Het heeft alleen nooit aan onze muur gehangen.

Te groot en te indringend misschien.

Deze afbeelding geeft steeds weer aanleiding om na te denken over de ruimte om te leven en te geloven. Treffend zijn de handen.

De beschermende hand op de linkerschouder illustreert hoe belangrijk het is het kind met geborgenheid te omringen. Deze geborgenheid is basisvoorwaarde voor de ontplooiing van elk mensenkind. Troostvol. De hand achter de rechterschouder geeft het tweede aspect aan in de omgang met het kind. Ruimte bieden, vertrouwen geven om op weg te gaan. Toe maar, vlieg maar...

Elk mensenkind aan de hand van de Vader, dat gestimuleerd wordt grenzen te verkennen en te verleggen.



De afbeelding is van een gebrandschilderd glas in de verzoeningskerk in Taizé, Frankrijk.

De titel is "Isaac".

Wanneer ik zo kijk dan zie ik weer wat anders.

Hoe dan ook, het kind staat centraal.