

# Inspiratiewandeling

Oliemolenerf 8

## Paasgroetactie voor gedetineerden en aandacht voor verre medemens

De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie om gedetineerden een bemoediging te sturen met Pasen.



Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie.

Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

De kaarten zijn onder leiding van een justitiepredikant ontworpen door gedetineerden.

Ieder jaar wordt aan de hand van het thema van de 40dagentijdscampagne van Kerk in Actie een beeld ontworpen.

