

Inspiratiewandeling

Heuvelenweg 11

Zeven werken van barmhartigheid



de hongerigen eten geven



de dorstigen drinken geven



de naakten kleden



de doden begraven



de vreemdelingen onderdak bieden



de zieken verzorgen



de gevangenen bezoeken

De zeven werken van barmhartigheid, Meester van Alkmaar, 1504

Een Hollandse stad vormt het decor voor een beeldverhaal dat laat zien hoe een goed christen hulpbehoevende mensen moet helpen. Christus staat in bijna elk tafereel tussen de toeschouwers. te zien in het Rijksmuseum Amsterdam

Voor onderweg om over na te denken:

- Wat is barmhartigheid Is dat niet een vreselijk ouderwets woord.
- Eénrichtingverkeer of wederkerig? Hoe dan? Verwacht je iets terug?
- Ervaar je zelf barmhartigheid? Waarmee/waardoor?