

Toelichting bij inspiratiewandeling

Prinses Marijkelaan 4A

Icoon van geboorte Jezus

Naar een icoon uit Wit-Rusland uit de 18^e eeuw.

Het is een driekoningenicoon met een iconografie die wordt gekenmerkt door westerse invloeden. De gebeurtenis heeft plaats tegen de achtergrond van een stal, terwijl op de meeste iconen een grot wordt afgebeeld. Opmerkelijk zijn relatief grote hoofden van de afgebeelde personen. Het kind ligt ingebakerd in een kribbe.

Links van de ster, die de weg heeft gewezen, is aartsengel Michaël te zien. Michaël wordt over het algemeen gezien als de machtigste van alle engelen.

Daarnaast is hij de beschermengel van rechtvaardigheid, van genade en van gerechtigheid. Vandaar ook het zwaard in de hand.

De drie koningen, ook wel aangeduid als wijzen of magiërs, hebben volgens de orthodoxe traditie elk een eigen leeftijd. Een van hen is afgebeeld als een jonge man zonder baard, de tweede als een man van middelbare leeftijd en de derde als een oude man.



In 2013 was deze icoon, gemaakt door Liesbeth Smulders, te zien tijdens een jaarlijkse iconotentoonstelling in het najaar in de Gudulakerk.