



Zondagsbrief 1 januari 2023
21e jaargang no. 940

Protestantse Gemeente Lochem

Kerkdienst	Zondag 1 januari 10.00 uur, Witte Kerk, Nieuwjaar
Voorganger	Ds. I. de Zwart, Deventer
Ambtsdragers	Ouderling: Nicolien Prinsen, Diaken: Hanneke Brinkhuis
Muziek	Gerrit te Rietstap
Collecte	1^e collecte: Diaconie, 2^e collecte: Kerk
Volgende week	Zondag 8 januari 10.00 uur, Witte Kerk, Ds. R. van Oosten, Warnsveld Zondag 8 januari 19.00 uur, Witte Kerk, Taizé-viering, met als thema "De Kunst van het Scheppen van Eenheid"

Bloemen: De bloemen van zondag 1 januari gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar dhr. en mw. H. Duine-J. Van Driel, Thorbeckelaan 3, 7241 HJ met felicitaties want zij waren 27 december 55 jaar getrouwd en naar mw. J.H. Kuipers-Timmers, Parklaan 5, 7241 GG ter bemoediging.

Als u bloemen bij iemand wilt brengen, stuur dan uiterlijk op zaterdag een appje of sms naar 06 573 61 573 (naar dit nummer bellen kan niet!). U kunt aansluitend aan de dienst het boeket op komen halen in de kerk.

Activiteiten:

woensdag 4 januari koffie 10.00 – 11.30 uur in de Witte Kerk, voor koffie/thee en een praatje.

De 1^e (diaconale) collecte is deze week bestemd voor: "Diaconie algemeen",

Meestal collecteren we voor een specifiek doel. Hierover wordt u geïnformeerd via de zondagsbrief en houden we u vervolgens via Samenspraak op de hoogte van de opbrengsten.

Daarnaast zijn er altijd (onvoorziene) uitgaven die niet of niet geheel gedekt worden. Deze worden uit de "algemene" middelen betaald, als voorbeelden noemen wij individuele hulp, een extra gift aan een bepaald doel (bijvoorbeeld een aanvulling op een gehouden collecte).

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Via de GIVT app kunt u doneren, of overmaken op rekeningnummer:

NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem onder vermelding van: 1-1, collecte 1 € collecte 2 € (Wilt u uw bijdragen binnen 2 weken overmaken)



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Daarnaast kunt u collectebonnen (met vermelding van doel) in de brievenbus van de Witte Kerk deponeren.

Inzameling producten voedselbank

In de maand januari vragen we u **rijst en pasta** mee te brengen. Het inzamelpunt is te vinden in de hal van de Witte Kerk. Daar staan kratten waar de producten in gedaan kunnen worden.

Bij voorbaat dank, de diaconie.

Mensen gevraagd – Coen Poort

*Mensen gevraagd om te vrede te leren
waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan
Mensen gevraagd die wegen markeren
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.*

*Mensen gevraagd om de noodklok te luiden
en om tegen de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd om de tekens te duiden
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.*

*Mensen gevraagd om hun nek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.*

*Mensen gevraagd die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat er leeft
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.*

*Mensen gevraagd
er worden mensen gevraagd.
Dringend mensen gevraagd
Mensen te midden van mensen gevraagd.*