



Zondagsbrief 5 december 2021
19e jaargang no. 890

Protestantse Gemeente Lochem

Kerkdienst **Zondag 5 december 10.00 uur, Gudulakerk, 2^e Advent**
Voorganger **Ds. Leonard van Wijk**
Ouderling Pieter Bas Ter Maat
Diaken Hanneke Brinkhuis
Muziek Els Dijkerman
Collecte 1^e collecte: SOS Kinderdorp, 2^e collecte: Kerk

Volgende week **Zondag 12 december 10.00 uur, Gudulakerk, 3^e Advent,**
Maaltijd van de Heer, Ds. Marcel Zijlstra

De Vespers van 12 december 's avonds gaan niet door!

Bloemen: De bloemen van zondag 5 december gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Mw. Pruiksma-ten Oever, Molenstraat 2a en naar mw. M. Groothaar-Tichelman, Zwiepseweg 66c ter bemoediging.

Wanneer u bloemen bij iemand wilt gaan brengen stuur dan uiterlijk op zaterdag een appje of sms naar 06 573 61 573 (naar dit nummer bellen kan niet!). U kunt direct aansluitend aan de dienst het boekje op komen halen in de Gudulakerk.

Liturgisch bloemstuk 2^e Advent: De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, maar elke week zal de zon meer gaan stralen. Voor de zon staat een schaal met een jakobsschelp met daarin een lichtje. Dopen met het licht. Ook de goudkleurige kaarsen symboliseren het licht.

Activiteiten **Inloop Huiskamer** woensdag 8 december 10.00 – 11.30 uur, BIC Noorderwal 17, gaat door op 1,50 meter afstand van elkaar en een kleine groepsgrootte. Tijdens het in- en uitlopen is een mondkapje verplicht.

Insteken en aanhaken, gaat niet door!!

De diaconale collecte is deze sinterklaaszondag bestemd voor SOS-kinderdorpen

Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Kinderen die opgroeien zonder liefdevolle aandacht ontwikkelen een groeiachterstand, zowel fysiek als cognitief. Zo staat niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel. De doelstelling van **SOS kinderdorpen** is om kinderen zo snel mogelijk een liefdevolle familiebasis terug te geven. Dit doen ze wereldwijd. Op deze manier kan het leven van deze kinderen veranderen. Op een positieve manier en voor altijd. Een hechte familie is de enige manier voor een kind om op te groeien tot een zelfstandige volwassene die verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en anderen. Want wat een kind leert, geeft een kind door. Kijk voor meer informatie op:

www.soskinderdorpen.nl

Via de GIVT app kunt u doneren, of overmaken op rekeningnummer:

NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem onder vermelding van:

5-12, collecte 1 € collecte 2 € (Wilt u uw bijdragen binnen 2 weken overmaken)



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Daarnaast kunt u collectebonnen (met vermelding van doel) in de brievenbus van de Witte Kerk deponeren.

***Daarom zal de Heer zelf u een teken geven:
de jonge vrouw is zwanger,
zij zal spoedig een zoon baren
en hem Immanuël noemen
Jesaja 7: 14***