



Zondagsbrief 21 februari 2021 19e jaargang no. 853

Protestantse Gemeente Lochem

Kerkdienst	Zondag 21 februari 10.00 uur, Witte Kerk, on-line dienst, 1^e Veertigdagentijd, Invocabit
Voorganger	Ds. Leonard van Wijk
Ouderling	Pieter Bas ter Maat
Diaken	Hanneke Brinkhuis
Muziek	Els Dijkerman
Collecte	1 ^e collecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat) Moldavië, 2 ^e collecte: Kerk

Volgende week **Zondag 28 februari 2021 10.00 uur, Witte Kerk, on-line dienst, Ds. Corien Veenhuizen, 2^e Veertigdagentijd, Reminiscere, Afscheid en bevestiging ambtsdragers**

Bloemen: De bloemen van zondag 21 februari gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar dhr. Gerrit ter Maat, Prinses Marijkelaan 4a en Mw. Betsie Hungerink, Noorderwal 36a Beide van harte beterschap en sterkte bij de revalidatie

Wanneer u bloemen bij iemand wilt gaan brengen stuur dan, bij voorkeur vóór de dienst maar mag ook tijdens de dienst, een app-je of sms naar 06-573 61 573. U kunt dan direct aansluitend aan de dienst het boekje op komen halen in de Witte kerk.

Liturgisch bloemstuk: het thema dat gekozen is voor deze veertigdagentijd is: **"Ik ben er voor jou" Zeven keer barmhartigheid.** Elke zondag komt er één van deze zeven aan de beurt. Deze zondag "De zieken bezoeken". Een open hart met de lavendel als geurig symbool voor goede zorg. Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Iemand echt nabij zijn kan confronterend zijn, maar biedt ons wel de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in Gods hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven.

Collecte Veertigdagentijd 2021: IK BEN ER VOOR JOU - Kerk in Actie-thema 2021.

Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. In Moldavië, Libanon, Indonesië of bij ons om de hoek. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we de kerk in actie. Op de 6 zondagen in de Veertigdagentijd is de eerste collecte in de eredienst steeds voor het desbetreffende project:

Zondag 1: 21 februari - Moldavië - de zieken bezoeken

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken in Moldavië die hen stimuleren voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Via de GIVT app kunt u doneren, of overmaken op rekeningnummer:

NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem onder vermelding van:

21-2, collecte 1 € collecte 2 € (Wilt u uw bijdragen binnen 2 weken overmaken)



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Daarnaast kunt u collectebonnen (met vermelding van doel) in de brievenbus van de Witte Kerk deponeren.

Winkelwagen voedselbank: Het inzamelen van levensmiddelen via de winkelwagen is tijdelijk opgeschort. Voor wie wil en kan bestaat de mogelijkheid een gift over te maken naar NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem o.v.v. winkelwagen voedselbank

Afscheid en bevestiging ambtsdragers: Op 28-02-2021 nemen tijdens de zondagviering Els Breukelman (Ouderling Kerkrentmeester) en Wim Lammers (Diaken) afscheid als ambtsdragers binnen PG Lochem. De functie van Els wordt ingevuld door Anneke van der Veen. Zij wordt bevestigd als ouderling kerkrentmeester. U kunt als gemeentelid hiertegen bezwaar maken. Wilt u dit doen via het mailadres van de scriba, scriba@pglochem.nl

Hieronder maakt u in het kort kennis met Anneke: Sinds enkele jaren ben ik lid van de Protestantse Gemeente Lochem en al iets langer woonachtig in dit mooie stadje. Mijn kerkelijke roots liggen in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Van jongs af aan ben ik betrokken en actief geweest, eerst in de gemeente van Thesinge (GR) en later in Apeldoorn. In onze gemeente werk ik mee op de moestuin, als lector en bij de vesperdiensten op zondagavond.

En het voornemen is om als kerkrentmeester de taken van Els Breukelman over te nemen.

Inspiratiewandeling: 20 en 21 februari: Dit weekend kunt u verspreid over Lochem op zo'n 25 adressen van gemeenteleden en godshuizen in de buitenlucht inspiratie vinden, in allerlei vormen. U kunt uw eigen wandeling of fietstocht samenstellen. Alle informatie staat in Samenspraak en op de website: <https://www.kerklochem.nl/inspiratiewandeling/>

'Zoom' koffie uurtje 75+: In Samenspraak heeft u het al kunnen lezen. Dit koffie-uurtje zal plaats vinden op woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur. Meld u aan voor het koffie-uurtje van **woensdag 24 februari**. Aanmelden kan via mijn mailadres: jvandop@pglochem.nl Of u kunt rechtstreeks inloggen a.s. woensdag via: koffie - uurtje 75+ PG Lochem. Deelnemen kan via uw computer of mobiele app [Klik hier om deel te nemen aan de vergadering](#) Vanaf 9.45 ben ik aanwezig en kan ik u eventueel helpen om 'binnen te komen'. Bent u jonger dan 75 en lijkt het u wat, zo'n koffie uurtje, dan kunt u zich aanmelden bij ds. Corien Veenhuizen, cmveenhuizen@pglochem.nl

Kerkbalans 2021: De actie Kerkbalans 2021 is alweer ver gevorderd en een eerste resultaat kunnen we u melden. Tot nu toe is ca. € 186.000,- toegezegd. Hartelijk dank voor uw toezeggingen! We zijn er nog niet, het streefbedrag ligt tussen de € 195.000,- en € 200.000,- Helaas zijn nog niet alle toezeggingen binnen, dus als u de envelop nog niet ingeleverd of de mail nog niet ingestuurd heeft, doe het dan zo spoedig mogelijk. Ook uw gift is nodig.

Gedicht: Veertig dagen bewust

Lees met de kinderen iedere keer het gedicht 'Veertig dagen bewust'. Zo houdt u in het vizier dat we met een veertigdagenproject bezig zijn.

Veertig dagen om te wennen
aan een minder vol bestaan.
Om te weten dat je met eten
soms te gulzig hebt gedaan,
om te merken dat je met werken
vaak niet thuis was, veel te druk,
dat je geen tijd had voor een zijpad
en geen oog had voor geluk.
Veertig dagen om te wennen
aan een leven langzaamaan.
Om met anderen fijn te wandelen
of naar iemand toe te gaan,
om te praten of te eten
of een spelletje te doen,
meer te bidden, God in 't midden,
alles meer bewust te doen.
Veertig dagen om te wennen
aan een leven uit Gods hand,
om zijn droom weer te herkennen:
vrij te zijn in 't beloofde land!



Dit gedichtje is overgenomen uit *Pluk het jaar! Kindergedichten voor alle seizoenen, Adveniat, Baarn, Marjet de Jong, 2018, blz.18.*