

**Orde van dienst 21 februari 2021, PG Lochem.
Uitgezonden vanuit de Witte Kerk.
1^e zondag van de 40 dagen**



ds. Leonard van Wijk
Organist Els Dijkerman
Ouderling: Pieter Bas ter Maat
Lector: Anneke van der Veen
Zang verzorgd door: Ryanne en Leonard van Wijk

Toenadering

Orgelspel
Welkom
Moment stilte...

Aanvangslied: LB 275: 1, 3, 4. "Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig"



1 Heer on-ze Heer, hoe zijt Gij aan-we-zig
en hoe on-zeg-baar ons na - bij.
Gij zijt ge-stad-ig met ons bezig,
on-der uw vleu-gels rus-ten wij.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Votum en groet

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde en mensen gemaakt heeft.
Hij laat nooit vallen uit zijn hand wat Hij zelf begon;
Zijn liefde houdt nooit op !

Daarom: Genade voor jou en vrede van God de Vader,
van Jezus Christus onze Heer, en van zijn Heilige Geest;
vrede voor heel Gods schepping, en voor ieder mensenkind
Amen.

- LB 275:5

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

- inleidend woord bij de 1^e zondag van de 40 dagen

- Kyrieëbebed, besloten met LB 301.e Kyrie eleison (2x)

Ky - ri - e e - lei - son, Chris - te e - lei - son,
Ky - ri - e e - lei - son. (intentie ...)

- Lied van bemoediging: LB 918

Gezongen door Elise Mannah (Luisterliedboek)

<https://www.youtube.com/watch?v=NUHzRwIE5->

[s&list=PL1UzNh0AfVmQj861KuSPty36qQnzcQda&index=26](https://www.youtube.com/watch?v=NUHzRwIE5-s&list=PL1UzNh0AfVmQj861KuSPty36qQnzcQda&index=26)

- Lezing: **Genesis 9: 8-17**

Verder zei God tegen Noach en zijn zonen: ⁹‘Nu ga ik een belofte doen aan jullie en aan de mensen die na jullie leven. ¹⁰Ik doe die belofte ook aan alle dieren op aarde, aan de wilde en de tamme dieren, aan de vogels en aan alle dieren die uit de boot gekomen zijn. ¹¹Ik beloof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest.’

¹²⁻¹³God zei verder: ‘Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. ¹⁴Steeds als ik veel wolken over de aarde stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen. ¹⁵Dan zal ik denken aan mijn belofte aan jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het water iedereen doden en alles verwoesten. ¹⁶⁻¹⁷Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. Dan denk ik aan mijn belofte. Die belofte geldt voor altijd.’

- Voor de kinderen videoclip: Noach – Ken je dit verhaal?”

<https://www.youtube.com/watch?v=RWt-i0NkMRw>

- Lezing: **Marcus 1: 12-15**

Meteen na zijn doop door Johannes in de Jordaan, dreef de Geest Jezus de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde.

Dit was wat hij zei: *‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’*

- LB 538: 1, 3, 4. Een mens te zijn op aarde.



1 Een mens te zijn op aar - de
in de - ze we-reld-tijd,
is le-ven van ge-na - de
bui-ten de eeu-wig-heid,
is le-ven van de woor-den
die op-geschre-ven staan
en net als Je-zus wor-den
die 't ons heeft voor-ge-daan.

3. Een mens te zijn op aarde / in deze werelddtijd,
dat is de dood aanvaarden, / de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, / de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

4. Een mens te zijn op aarde / in deze werelddtijd,
dat is de Geest aanvaarden / die naar het leven leidt:

de mensen niet verlaten, / Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde / de duivel wederstaan.

Overdenking

- Lied: LB 763: 1- 5. "Zij zullen de wereld bewonen"



1 Zij zul-len de we-reld be - wo - nen,
zij na-men het won-der ter hand,
de men-sen van nacht en ne - vel
brengt Hij naar het hei-li-ge land.

2. Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.
3. En Hij maakt de hoogte begaanbaar
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.
4. De hemel roept uit Halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.
5. Ten dage der grote genade
als God de gebeden beloont,

dan zullen de volkeren weten
dat Hij bij de mensen woont.

- dankgebed en voorbeden;

Acclamatie: Refrein LB 860 (*aan begin en slot*) “Maak heel wat is gebroken”

refrein:

Maak heel wat is ge - bro - ken,
her - stel in ons uw le - ven,
uw le - venskracht.
Maak heel wat is ge - bro - ken,
her - stel in ons uw le - venskracht.

Liedboek Online

- stil gebed

- Onze Vader

Verzoeklied: “Vaste rots van mijn behoud”



1. Vas - te rots van mijn be - houd,
als de zon - de mij be - nauwt,
laat mij steu - nen op uw trouw,
laat mij rus - ten in uw schouw,
waar het bloed door u ge - stort,
mij de bron des le - vens wordt.

2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

4. Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit de aardse woon
opklimt tot des rechters troon, —
Rots der eeuwen, in Uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

- Collecte: 1. Diaconie

2. Kerk

filmpje Werelddiakonaat: “zieken bezoeken” 40-dagen thema:
“Ik ben er voor jou”- 7x barmhartigheid.

Zegen...

En zegenlied: 423: 1, 2, 3 "Nu wij uiteengaan"

1 Nu wij uit-een-gaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uit-een-gaan wens ik jou toe:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Componist: Christian Winter, Dichter: G. de Vries

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Orgelspel.

Vergeet de collectes niet!