



Zondagsbrief 22 november 2020 18e jaargang no. 841

Protestantse Gemeente Lochem

Kerkdienst: Zondag 22 november 10.00 uur, Gudula Kerk, Eeuwigheidszondag, herdenking overleden gemeenteleden, Deze dienst wordt alleen via internet uitgezonden. Van 15.00 – 17.00 uur is de Gudulakerk open voor gemeenteleden en nabestaanden van overledenen

Voorganger	Ds. Corien Veenhuizen
Ouderling	Remco van Donk
Diaken	Gerben Hoentjen
Muziek	Els Dijkerman
Collecte	1 ^e collecte: Inlia, 2 ^e collecte: Landelijk Pastoraat

Volgende week **Zondag 29 november 10.00 uur, Witte kerk, 1^e Advent, Ds. Jan van Pijkeren (wilt u de dienst bijwonen: aanmelden@pglochem.nl)**

Bloemen: De bloemen van zondag 22 november gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar dhr. J.G. Kaemingk, Nieuweweg 5, K01, 7241 EP en naar de fam. Smelt, J.A. Staringweg 11, 7241 GL. Wanneer u op bloemen bij iemand wilt gaan brengen stuur dan, bij voorkeur vóór de dienst maar mag ook tijdens de dienst, een app-je of sms naar 06-57361573. U kunt dan direct aansluitend aan de dienst het boeket op komen halen in de Witte kerk.

Activiteiten: **Kerkenraadsvergadering, donderdag 26 november 20.00 uur**
Gezellige avond jeugd, vrijdag 27 november 19.00 uur

1^e Collecte t.b.v. INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven voor Asielzoekers)

De diaconale collecte is bestemd voor INLIA. Deze stichting is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken, waaronder de PGL die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. *“De situatie van vluchtelingen en asielzoekers in Europa is verontrustend. Er is een algemene tendens bij Europese regeringen om grenzen te sluiten en de binnenkomst van vluchtelingen en asielzoekers een halt toe te roepen.” (Een goed voorbeeld zijn momenteel de alleenstaande vluchtelingenkinderen die in Griekenland wachten tot ze ergens naar toe kunnen in Europa).* Deze tekst van het Charter had van gisteren kunnen zijn. De situatie blijft helaas verontrustend, meer dan ooit zelfs. Het vele goede werk (asielzoekers helpen met bed, bad, brood en rechtshulp) dat de afgelopen 30 jaar verricht is, moet dan ook doorgaan. De afgelopen 2 jaren heeft INLIA zich onder andere intensief bezig gehouden met het Kinderpardon. Voor meer informatie kunt u kijken op INLIA.NL.

Via de GIVT app kunt u doneren, of overmaken op rekeningnummer:

NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem onder vermelding van: 22-11, collecte 1 € collecte 2 € (Wilt u uw bijdragen binnen 2 weken overmaken). Daarnaast kunt u collectebonnen (met vermelding van doel) in de brievenbus van de Hooiplukker deponeren.

Winkelwagen voedselbank: Het inzamelen van levensmiddelen via de winkelwagen is tijdelijk opgeschort. Voor wie wil en kan bestaat de mogelijkheid een gift over te maken naar NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem o.v.v. winkelwagen voedselbank

NIEUW: Moment in Advent: Speciaal in advent: op 4 woensdagmiddagen om 16.30 uur verzorgt de PGL een korte viering vanuit de Gudulakerk. Start: 2 december. Te volgen op: www.kerkdienstgemist.nl Volgende week hoort u meer.

Taakgroep Leren en Ontmoeten: Advent

Nu we ook in Advent elkaar niet in groter verband kunnen treffen, doen we een paar suggesties om thuis te bekijken of gebruiken. Volgende week meer.

Papieren adventskalenders etc. Bij alles geldt: snel bestellen!

- Adventskalender Bijbelgenootschap (gratis): <https://www.bijbelgenootschap.nl/advent-2020-in-coronatijd-vrede-op-aarde/> of tel. 023-5146146
- Adventskalender Protestantse Kerk (gratis): <https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/> of tel. 030-8801880
- Kliederkerkboekje Kerst voor kinderen van basisschoolleeftijd (gratis): <https://webwinkel.pkn.nl/kliederkerk-kerst/1202-0161> of tel. 030-8801880
- Boeken, materialen en ideeën om zelf te maken: <https://visie.eo.nl/artikel/2018/11/christelijke-adventskalenders-voor-kinderen-en-volwassenen>

Online: u kunt deelnemen aan een 24 uren online retraite 'Adem advent', op 11/12 december (beperkt aantal plaatsen): <https://www.levenindekerk.nl/online-retraite-adem-advent/>

Alternatieve koffieochtenden: Ik heb leuke reacties gekregen op mijn vraag u te melden voor een koffiebezoek. 12 adressen willen meedoen. Hartelijk dank daarvoor! De lijst met adressen is nu bezorgd bij de vaste bezoekers van de koffieochtend in de Hooiplukker. Hoort u daar niet bij maar wilt u wel meedoen, geeft u zich dan alsnog op bij mij dan bezorg ik u de lijst. Het is de bedoeling dat u zelf een afspraak maakt met het gastadres. Francien van Pijkeren, tel. 06 532 234 10

BEDANKT : Wij zijn blij verrast en willen U hartelijk bedanken voor het Prachtige boeket dat wij hebben ontvangen ter gelegenheid van ons 55 jarig Huwelijk. Ook onze dank voor de kaarten en Mails die ons hebben verrast . Mijnt en Conny de Wilde

Hallo allemaal, Hier weer eens een berichtje vanuit de jeugd. Vrijdagavond 27 november vanaf 19.00 uur willen wij een gezellige avond organiseren, vanwege dat wel bekende virus zal dit thuis via teams gebeuren. Wat is de bedoeling? Met je eigen gezin of groepje van minimaal 4 personen vanaf 10 jaar tot ?... gaan jullie de uitdaging aan om tijdens het spelen van 5 opdrachten zoveel mogelijk punten te verdienen. Het groepje dat aan het eind van de avond de meeste punten heeft wint het spel en verdient een leuk prijsje voor het hele gezin. Lijkt het je leuk om mee te doen, vraag je vader, je moeder, je broertje, je zusje en geef je dan uiterlijk voor woensdag 25 november op door een App-je te sturen naar Anita Kolkman 06-10549803. PS als je wel mee wilt doen maar je hebt geen 4 personen, geef dit dan wel door dan kunnen wij kijken of er groepjes samen gevoegd kunnen worden. Uiteraard wel Corona proef. Groeten, Anita Kolkman

Liturgisch bloemstuk: Op de gedachtenistafel ziet u een liturgische bloemstuk. U ziet een grote steen met daarom heen kleine stenen met de namen van de overledene die vandaag herdacht worden. Takken buigen zich in ontferming over de gedenksteen en de kleine stenen en verwijzen naar de allerhoogste. De witte bloemen versterken de vormen. De klimop symboliseert trouw onsterfelijkheid is altijd groen, klimt naar het licht en hecht zich. Op de kaart bij het bloemstuk:

Troost voor onderweg

Als een rots blijft je naam bestaan,
opgericht in het licht van de Eeuwige.
Rotsvast vertrouwen: houvast voor ons