



Zondagsbrief 13 september 2020 18e jaargang no. 832

Protestantse Gemeente Lochem

Kerkdienst Zondag 13 september 10.00 uur, Beloofde Land, Startdienst
Voorganger2 Ds. Corien Veenhuizen, Pastor Jacqueline van Dop en Ds. Froukien Smit
Ouderling Remco van Donk
Diaken Francien van Pijkeren
Muziek Roelof Heringa
Collecte 1^e collecte: SHLG, 2^e collecte: Jeugdwerk (JOP)

Volgende week Zondag 20 september 10.00 uur, Witte Kerk, Ds. Froukien Smit
 (wilt u de dienst bijwonen: aanmelden@pglochem.nl)

Bloemen De bloemen van zondag 13 september gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar mevr. J.W. Snellink-Heijnen, Onder de Linden 28, 7241 EL en naar mevr. M. Sierat-van Iterson, Prins Frisolaan 29, 7242 GX

Iedere zondag worden 2 bossen bloemen namens na de dienst veelal weggebracht door de ouderling van dienst. U krijgt ook als gemeenteleden die gelegenheid en velen vinden dat fijn om te kunnen/mogen doen. Dat kan nog steeds en graag zelfs. Wanneer u de bloemen bij iemand wilt gaan brengen stuur dan als u on-line kijkt, bij voorkeur vóór de dienst maar mag ook tijdens de dienst, een appje of sms naar 06-57361573. U kunt direct aansluitend aan de dienst het boeket op komen halen in de Witte kerk.

Activiteiten: Dinsdagmorgenkring, dinsdag 15 september 10.00 – 11.45 uur, Hooiplukker
 Inloopmorgen, woensdag 23 september, Hooiplukker

De collecte op deze startzondag is bestemd voor de **SHLG** (voorheen SHLK)

De Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen is een samenwerkingsverband van:

De diaconie van de Protestantse Gemeente Lochem

De diaconie van de Protestantse Gemeente Laren

De diaconie van de Protestantse Gemeente Barchem

De diaconie van de Remonstranten Lochem/Zutphen

de caritas instelling van de RK Geloofsgemeenschap "St. Joseph" Lochem

De HDV Selimiye Moskee

het Apostolisch genootschap Lochem.

Wat doet de Stichting?

Iedereen in de plaatsen Lochem, Laren(gld.), Barchem en het buitengebied daarvan (het gebied van de "oude" gemeente Lochem) die in financiële nood verkeert en om bepaalde redenen geen beroep (meer) kan doen op overheidsvoorzieningen, kan financiële hulp krijgen.

In een vertrouwelijk gesprek met één van de hulpverleners worden de mogelijkheden bekeken.

De privacy is daarbij uiteraard gewaarborgd. Financiële hulp vragen is niet altijd makkelijk. Zien dat er behoefte aan hulp is in uw omgeving, kan voor u een reden zijn om iemand op ons bestaan te attenderen. Wilt u contact met ons opnemen dan kan dat via telefoonnummer: **06 – 17 180 390** of via shlk.lochem@gmail.com. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en ondersteuning!!

Winkelwagen voedselbank: Het inzamelen van levensmiddelen via de winkelwagen is tijdelijk opgeschort. Voor wie wil en kan bestaat de mogelijkheid een gift over te maken naar NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem o.v.v. winkelwagen voedselbank

Via de GIVT app kunt u doneren, of overmaken op rekeningnummer:

NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem onder vermelding van:

13-09, collecte 1 € collecte 2 € (Wilt u uw bijdragen binnen 2 weken overmaken?)



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Daarnaast kunt u collectebonnen (met vermelding van doel) in de brievenbus van de Hooiplukker deponeren.

Zangeressen en zangers voor de zondagochtendiensten

Er zijn een paar mensen die de afgelopen maanden tijdens de offline vieren de zang vanuit de kerk gedaan hebben zodat het thuis makkelijker was te luisteren of zelf mee te zingen. Nu we weer met beperkte aantallen naar de kerk mogen komen maar niet iedere aanwezige al mee mag zingen hierbij de oproep om u te melden wanneer u met 3 of 4 andere de zang in de komende diensten wilt verzorgen. Dat kan voor 1 keer zijn of voor meerdere keren afhankelijk van uw beschikbaarheid aan de aanmeldingen. U krijgt de liturgie dan tijdig toegestuurd zodat u thuis alvast kunt oefenen. Opgeven kan via praeses@pglochem.nl

Taakgroep Leren en Ontmoeten

In de afgelopen maanden hebben wij u websites aangereikt waar materiaal voor geloof, bezinning en verdieping te vinden is. We hopen dat u daar inspiratie hebt kunnen vinden in deze tijd waarin we niet in levenden lijve met elkaar ons geloof konden delen. Misschien hebt u een site ontdekt waar u nog wel eens naar zult terugkeren. Inmiddels mogen er weer meer mensen naar de kerkdiensten komen en beginnen ook andere activiteiten op te starten. Bovendien begint onze lijst met websites op te drogen. Daarom is dit de laatste keer dat we u een website doorgeven. Heel toepasselijk is dat een website die past bij het jaarthema, waarmee we a.s. zondag tijdens de startzondag een begin maken: 'Het goede leven'. Zie <https://www.hetgoedeleven.nl/>, een website met artikelen en verhalen over zingeving, duurzaamheid, democratie en samenleving.

Uitnodiging voor deelname aan de openstelling van de St.-Gudulakerk in oktober 2020

Inmiddels is bekend geworden dat we ook dit jaar weer de traditionele iconententoonstelling zullen hebben. Het thema is dit jaar "Maria" en het wordt een combinatie van antieke en nieuwe iconen. Het rooster zal hetzelfde zijn als vorig jaar:

Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag op elke dag twee blokjes van 2 uur.

Tijden: 11.00 – 13.00 u. en van 13.00 – 15.00 uur. De startdatum is 7 oktober en de laatste dag is 31 oktober. Graag willen we u uitnodigen om als kerkwacht mee te doen met de openstelling in oktober. U kunt zich daarvoor opgeven via de email: r.heringa@live.nl

Met hartelijke groet, Roelof Heringa

Dromen en visioenen zijn soms het enige lichtpuntje dat je hebt.

Durf erop te vertrouwen.

Langzaam maar zeker zullen ze jouw mogelijkheden vrij geven

(uit '365 meditaties')