

## Orde van dienst voor zondag 13 september 2020

### Op de Boekhorst

Voorgangers: ds. Corien Veenhuizen  
ds. Froukien Smit  
pastor Jacqueline van Dop

Muziek: Roelof Heringa

Ouderling: Remco van Donk

*Startzondag*

---



Protestantse Gemeente  
Lochem

## Muziek

## Welkom

## Gebed

### Muziek: "Straks bijeen"

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.  
Straks bijeen, het verdriet van de baan.  
Weer bijeen, zonder afstand te houden,  
opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.  
Samen breken we brood, delen wijn.  
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:  
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,  
na het leed dat we hebben doorstaan,  
dat wij zien wat het nieuwe betekent  
en daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren,  
In geloof dat de liefde ons leidt:  
Voor elkaar en voor moeder aarde  
goed te zorgen nu en altijd.

## Inleiding op het jaarthema

**Lucas 15: 11-32**      rollenspel

## Lied 823

1. Gij hebt, o Vader van het leven,  
de aarde aan de mens gegeven,  
het land, de zee is zijn domein.  
Gij hebt hem aan het woord doen komen  
om tussen werkelijkheid en dromen  
getuige van uw Geest te zijn.
2. Uw wijsheid en uw welbehagen  
bepalen 's mensen levensdagen  
en wijzen hem zijn woonplaats aan.  
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,  
toch mag hij vrij en veilig wezen  
en heersen over het bestaan.
5. God, wij bouwen als ontheemden,  
wij wonen en wij blijven vreemden,  
bestemd voor hoger burgerrecht.  
Wil ons, o koning der getijden,  
een woning in de stad bereiden  
waar Gij het fundament van legt.

## Tegeltjeswijsheid

### Lied: Ga maar op weg

*refrein:*

The musical score is written for four staves in a 2/4 time signature with a key signature of one flat (B-flat). The melody is on the first staff, and the accompaniment is on the second, third, and fourth staves. The lyrics are written below the notes. Chord symbols are placed above the notes on the first staff.

Wij gaan op reis langs de weg van ver - lan - gen,  
ga met ons mee langs de beel - den van hoop.  
Wij gaan op reis langs de weg van ver - lan - gen,  
ga met ons mee langs de beel - den van hoop.

Chord symbols: F, C/E, Dm, Gm, D, Gm, C, F, F7, Bb, Bbm, F/C, C7, F.

*couplet:*

Ga maar op weg in het licht van de mor - gen,  
de weg is lang en het pad on - be - kend.  
Er is nog veel van de toe - komst ver - bor - gen  
maar blijf niet wach - ten, ge - bruik je ta - lent.

2. Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen,  
Zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht  
Is Gods bescherming om je op te vangen  
Als je onverwachts valt uit de lucht *Refrein*
3. Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren  
Vertrouw op God, die de reis met je gaat.  
Kies je een weg die je eens zult betreuren,  
Keer dan maar om, het is echt nooit te laat. *Refrein*

## Overstap Ilse en Hannah

### Gebeden

### Diaconie / collecte

### Slotlied: Lied 791 - Liefde eenmaal uitgesproken

1. Liefde, eenmaal uitgesproken  
als uw woord van het begin,  
liefde, wil ons overkomen  
als geheim en zegening.
2. Liefde, die ons hebt geschapen,  
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,  
alles overwinnend wapen,  
laatste woord dat vrede maakt.

3. Liefde luidt de naam der namen  
waarmee Gij U kennen laat.  
Liefde vraagt om ja en amen,  
ziel en zinnen metterdaad.
4. Liefde waagt zichzelf te geven,  
ademt op van goede trouw.  
Liefde houdt ons in het leven, –  
daarop hebt Gij ons gebouwd.
5. Liefde laat zich voluit schenken  
als de allerbeste wijn.  
Liefde blijft het feest gedenken  
waarop wij uw gasten zijn.
6. Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf!

## Wegzending en zegenbede

### Lied

Dm C B<sup>b</sup> A<sup>7</sup>  
 Kom ga mee, zwaai nu met je hand  
 Dm C  
 sa - men bou - wen aan een nieuw land,  
 F Gm<sup>7</sup> C<sup>7</sup> F  
 het Rijk van God leeft diep in je hart,  
 Dm Gm A<sup>7</sup> Dm  
 van - daag be - gint een nieu - we start.