

**Orde van dienst voor het morgengebed
22 maart 2020 in de Witte kerk
via de kerktv.**



Protestantse Gemeente
Lochem

Voorganger: pastor Jacqueline van Dop
Organist: Els Dijkerman
Ouderling: Dian Pruijssers
Namens de kerkenraad: Remco van Donk
Beeld/geluid: Klaas Klein Geltink

Welkom door de ouderling

Tekst bij de liturgische schikking:

“Zie dan toch met wie je te maken hebt. De blindgeboren man komt door de genezing die Jezus hem kan bieden, eindelijk tot zijn recht: leven als volwaardig mens.

Wie ziet kan kijken, maar tegelijkertijd toch niet zien waar het in haar of zijn leven naar toe gaat. Die kan gaan dwalen zonder doel. De genezing geeft de man broodnodige ruimte om te leven, de bloesem zit om het lege midden. De kleur van de bloemen geeft de kleur aan zijn leven terug. De man kan zelf aan de gang gaan om de leegte in het midden te gaan vullen met betekenis.”

Bloemen *De bloemen van zondag 22 maart gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar de fam. Blaauw, Johan de Witlaan 2, 7241 HK en naar de fam. Ilbrink, Burg. Leenstraat 28, 7242 AB*

Zingen Lb.116 : 1 en 2 (God heb ik lief, want die getrouwe Heer)

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel

en angsten voor het doodsrrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.

Bemoediging en drempelgebed

Ouderl..: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GESCHAPEN HEEFT
Ouderl.: God, in Jezus Christus
zijt Gij hier op aarde gekomen,
als een licht en een steun voor ons mensen.
Allen: OPENBAAR ONS UW LIEFDE EN BARMHARTIGHEID
EN HELP ONS IN JEZUS' VOETSPoor TE DOEN
WAT GIJ VAN ONS VRAAGT,
ALS EEN TEKEN VAN UW GERECHTIGHEID.
Ouderl..: Moge het zo worden,
Alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid,
Allen: AMEN

Psalmgebed

Zingen: Lb. 116: 3 en 4
3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

4 O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afgewist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

Lezen : Ps.116

¹De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken,

²hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.

³Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn.

⁴Toen riep ik de naam van de HEER: 'HEER, red toch mijn leven!'

⁵De HEER is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming, ⁶de HEER beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.

⁷Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen.

⁸Ja, u hebt mijn leven ontruikt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed.

⁹Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de HEER. ¹⁰Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: 'Ik ben diep ongelukkig.'

¹¹Al te snel dacht ik: Geen mens die zijn woord houdt.

¹²Hoe kan ik de HEER vergoeden wat hij voor mij heeft gedaan?

¹³Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de HEER ¹⁴en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk. ¹⁵Met pijn ziet de HEER de dood van zijn getrouwen.

¹⁶Ach, HEER, ik ben uw dienaar, uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares: u hebt mijn boeien verbroken.

¹⁷U wil ik een dankoffer brengen. Ik zal de naam aanroepen van de HEER ¹⁸en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk, ¹⁹in de voorhoven van het huis van de HEER, binnen uw muren, Jeruzalem. Halleluja!

Zingen:Lb195 (Ere zij de Vader en de Zoon)

1 Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Het Woord

Gebed

Moment voor de kinderen

projectlied

Melodie : daar juicht een toon daar klinkt een stem

1 De Paaskaars brandt – zo weten wij :

God maakt het licht voor jou en mij.

Hij maakt een eind aan je verdriet,

want Hij vergeet de mensen niet

2. Dit is het woord dat Hij ons geeft :

Ik ben de Heer, een God die leeft.

En waar je gaat, ben Ik erbij –

voor altijd ga Ik aan je zij.

Lezing: Johannes 9: 1 - 13

¹In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. ²Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ³‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. ⁴Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. ⁵Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ ⁶Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde ⁷en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.⁸Zijn burens en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?’ ⁹De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ ¹⁰Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ ¹¹Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ ¹²Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij. ¹³Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farizeeën.

Muziek : “Er weidet Seine Herde”van G.F. Händel

Overweging

Muziek: “Schäfe können dichter weiden”uit BWV 208 van J.S. Bach

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Aankondiging Collecte

1. Kerk in actie, diaconale vakantieweken 2. kerk

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Geef in de collecte, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden. Hartelijk dank!

Via de GIVT app kunt u doneren, of overmaken op rekeningnummer: NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem onder vermelding van collectedoel en/of datum



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Winkelwagen voedselbank: In maart zamelen wij koffie en thee in.

Slotlied: Lb 23b: 1, 2,3

1. De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wateren der rust.

2 De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel
Hij draagt me als ik viel.

3 De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

Zegen

Allen: Amen Lb.431b